

# ÇOGEM ve BİLİM

Sonbahar - 2016  
Sayı: 6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Ücretsiz Yayınıdır.



Rabia Aksak  
Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 9-A



## ESOGÜ ÇOGEM ve BİLİM

**ESOGÜ Adına Sahibi**  
Prof. Dr. Hasan GÖNEN

**Genel Yayın Yönetmeni**  
Prof. Dr. Alparslan BİRDANE

**Editör**  
Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

**Yayın Kurulu**  
Prof. Dr. Ferhan ESEN  
(Sağlık Bilimleri Editörü)

Doç. Dr. Aytaç KURTULUŞ  
(Matematik Bilimleri Editörü)

Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN  
(Fen Bilimleri Editörü)

Doç. Dr. Şengül ANAGÜN  
(Sosyal Bilimler Editörü)

Yrd. Doç. Dr. Engin KARAHAN  
(STEM Editörü)

**İdari ve Mali İşler**  
Necmettin BAŞKUT

**Basın ve Halkla İlişkiler**  
Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN

**Sorumlu Müdür**  
Özlem ÖZDEMİR

**İletişim**  
ESOGÜ Rektörlük Binası  
Meşelik Yerleşkesi  
26480 ESKİŞEHİR  
0 222 239 37 50 / 50 50

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin  
Ücretsiz Çocuk Dergisidir.  
ESOGÜ Basımevi'nde  
2000 Adet Basılmıştır.



**Prof. Dr. Ferhan ESEN**  
Merkez Müdürü  
fesen@ogu.edu.tr

## Sevgili çocuklar ve gençler hepinize merhaba!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN tarafından 4 Mart 2016 tarihinde "Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi"ne ilişkin bir protokol imzalandı.

Bu protokol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğini kapsıyordu. Söz konusu protokol çerçevesinde Seyitgazi İlçesi'ndeki ilk ve orta kademeli okullar ziyaret edilerek ihtiyaç analizleri yapıldı ve bu analize göre bir program uygulanması planlandı.

Planlanan programda Merkezimiz tarafından yılda dört kez çıkarılan "ÇOGEM ve BİLİM" dergisinin 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında sizlerle birlikte çıkarılmasına karar verildi.

Bizler sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte bir dergi çıkarmaktan çok mutluyuz.

Birlikte çıkaracağımız yeni sayılarda buluşmak üzere sevgiyle kalın.



**Doç. Dr. Hüseyin ANILAN**  
Editör  
ÇOGEM Yönetim Kurulu Üyesi

## Sevgili Okuyucu,

ÇOGEM ve Bilim dergimizin yeni sayısı sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz.

Bilindiği gibi geçen yıl Üniversitemiz ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. Biz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitim Merkezi) de Üniversitemiz ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince bu eğitim öğretim yılı boyunca çıkaracağımız dört sayıyı Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte çıkarmaya karar verdik. Elinizdeki bu sayı da bu kapsamda oluştu. Bu sayının temasını da yine ortak kararla "Vatan, Millet, Cumhuriyet ve Atatürk Sevgisi" olarak belirledik. Belirlenen temaya uygun olarak dergimize yazı, şiir, afiş ve resim göndererek bizlere destek olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürler.

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle...



**Prof. Dr. Hasan GÖNEN**  
Rektör  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

## Sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, anne-babaları, yöneticileri olan sizlere büyük değer veriyoruz. Üniversitemiz Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol bunun anlamlı bir örneğidir. Bir eğitim kurumu olarak; okuyan, düşünen, farkındalığı yüksek bir birey yetiştirmenin ve güçlü bir akademik alt yapıyı sağlamanın yanı sıra; vatan ve kardeşlik sevgisiyle dolu, cumhuriyeti, demokrasiyi, milli ve manevi değerleri yüceltecek hedeflere koşan gençler yetiştirmek de görevimizdir. Ülkemizde 2016 Temmuz ayında yaşadığımız olaylar, vatanımızı bölmek isteyenlerin her zaman var olacağını gösterdiği gibi, Türk insanının yaşlısından gencine buna asla izin vermeyeceğini, yerli ve milli kalacağını da göstermiştir. ÇOGEM ve BİLİM Dergimize sevgili çocuk ve gençlerimizden gelen yazı, şiir ve resimler de geleceğimizin emin ellerde olduğunun kanıtıdır. İnşallah gelecekte bu koltuklarda sizler oturacaksınız ve ülkemizin kaderini sizler tayin edeceksiniz. İnanıyorum ki sizler akademik ve sosyal olarak ne kadar donanımlı yetişerseniz, ülkemiz de o kadar gelişecek ve o kadar iyi yere gelecektir. Hepinize okul hayatlarınızda başarılar diliyor ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum.



**Necmi ÖZEN**  
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü

İnsan topluluklarının millet olabilmesi için ihtiyaç duyduğu birtakım değerler vardır. Toprak, bayrak, marş, ortak milli kültür, tarih birliği... bunlardan ilk akla gelenlerdir. Biz millet olma hakkını yüzyıllar öncesi elde ettik. Bu hakkımızı da binlerce yıldır sürdürdüğümüz mücadelelerle koruduk, korumaya da devam edeceğiz. Bu bilinçle kurumlarımızı oluşturduk, devletimizi şekillendirdik, gençlerimizi eğittik ve bu değerlerimizi binlerce yıllık tarihi geçmişimizden sürekli zenginleştirerek bu günlere taşıdık, taşıyoruz, taşımaya devam edeceğiz. Ancak bizim bu değerlerimizden rahatsız olanlar, köklü devletimizi yıkmak, yıpratmak isteyenler her dönemde oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Biz de bunlara karşı mücadelemize devlet geleneğimizi sürdürmeye, değerlerimize, kazanımlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızın bir yansıması da tarihimizin şanlı sayfalarına yeni eklenen 15 Temmuz var olma mücadelesidir.

Bugünün gençleri, eğer milli birlik ve beraberliğimizi koruma bilincine erişmezse bu yıl yaşadığımız gibi sıkıntıları yaşamaya devam ederiz. Bu bilince gençleri eğitme, vatan sevgisini, millet aşkını, birlik beraberlik duygusunu oluşturma ve perçinleme de eğitim önderleri olarak bizim görevimiz, ailelerin görevi. Şu yadsınmaz gerçeği unutmamamız gerekir ki gençler bizim yansımızdır. Biz nasılsak gençler de öyle. Biz ne düşünüyorsak, bizi rol model alan gençler de onu düşünüyor. Bizden aldıkları rehberlikle bu kazanımlarını geliştiriyorlar.

Hulasası şudur ki gün bir ve beraber olma, kenetlenme günüdür. Her zamankinden daha fazla buna ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak her çaba da bu nedenle saygıdeğerdir. Bu çalışmanın da bu gayeye hizmet edeceğini umuyor, emeği geçen herkesi kutluyorum.

Hep birlikte olalım. Gücümüzü birbirimizden aldığımızı tüm cihana gösterelim. Vesselam...

## 10 KASIM 1938'DEN GELEN BİR SES: "BEN MUSTAFA KEMAL'İM HEYY !"



**Nazmi AVCI**  
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

Biz onu hiç görmedik. Yüz yüze gelmedik. Ama onu çok iyi tanıyoruz. Sesini cızırtılı bantlardan dinledik. Hep siyah beyaz filmlerde gördük yüzünü, çelik bakışlarını şiirlerde okuduk. O'nu yaşıyoruz. Özlü sözlerini okuduk köşe başlarında adını her sabah okul sıralarında andık. Şimdi 78 yıl sonra onunla son yolculuğa çıkıyoruz bir kez daha... O'nun geçtiği yollardan geçiyoruz. Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyoruz.

Değerlerini koruyamayan kurtarıcılarını unutan toplumlar, köksüz ağaçlar gibi sonlarını beklerler. Geleceklerine yön veremezler. Atatürk sadece dünü kurtarmamış geleceği de kazanmıştır. Bizlerin geleceğine, bu ulusun geleceğine, demokratik, lâik, çağdaş yaşantısına göz koyanlar olabilir. Atatürk bu ülkenin ileriye, bilime, barışa dönük yüzüdür. Atatürkçü düşünceye sahip çıkmamız kendi geleceğimize sahip çıkmamız demektir.

Evet, Beden Atatürk'ü" kaybettik ama "Düşünce Atatürk'e" kavuştuk. Şimdi onun değerini iyi bilmeliyiz. Bu da Atatürkçülük düşüncesine sahip çıkmaktır. Bu düşünce Türk Devriminin dayandığı temel düşünce ve inançların özüdür. Devrimler yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin ruhu, ilkelerde de bu ruhu yaşatan gücün kaynağıdır. Türk Ulusunun çağdaşlaşmasının durmadan ebediyete kadar gelişip süreceği inancını vurgulayıp özetleyen, Atatürk İlkeleri sonsuzluğa akıp giden ulus varlığının sonsuz, bitmez dinamizmidir. Öncelikle Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk Milletinin ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur. Temelinde millî kültürümüz vardır. Bu bakımdan, milletimizin ortak arzu ve eğilimlerini ifade etmektedir. Bununla birlikte oluşumunda millî devlet, bağımsızlık gibi değerler ile hürriyet, eşitlik, insan hakları gibi evrensel kavramlar da önemli bir yere sahiptir.

Atatürk'ün "Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hâkiki mürşit ilimdir, fendir." sözünden anlaşıldığı gibi Atatürkçülük, akılcı, bilimsel ve gerçekçi bir çağdaşlaşmayı esas alır. Bu yüzden Atatürkçülük değiştirilemez ve katı dogmalara dayanmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak dönemin Millî Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip'in, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelttiği bir soruya, O şu cevabı vermiştir: "Ben, manevi miras olarak hiçbir donmuş, kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Zaman süratle dönüyor... Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirildiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel ölçü üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikrî temelini oluşturan Atatürkçü düşünce, birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen düşünce ve ilkelerden meydana gelmiştir. Atatürk : "Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir." sözüyle de uygulamalarında da bu anlayışı temel aldığı ifade etmiştir.

Bir gün Atatürkçülük düşüncesini de kaybedersek işte o zaman 10 Kasımlar yas tutma zamanıdır. Sadece 10 Kasımlar değil her gün, hayatın her alanında O'nun düşüncelerini kendimize önder, rehber edinmeli ve ilkelerini tatbik etmeye çalışmalıyız. Şu sözlerle yazımı sonlandırıyorum:

*"İki Mustafa Kemal vardır;  
biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal...  
İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem.  
O, ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir,  
yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan  
aydın ve savaşçı bir topluluktur.  
Ben onların rüyasını temsil ediyorum.  
Benim teşebbüslerim, onların özlemini  
çektikleri şeyleri tatmin içindir.  
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.  
Geçici olmayan, yaşaması ve muvaffak olması gereken  
Mustafa Kemal odur."*

# CUMHURİYET, ATATÜRK ve ÖĞRETMENLİK



**Servet DEMİRCİ**  
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

Kadim uygarlıklardan beri medeniyetler beşiği olan Anadolu, jeopolitik konumu itibariyle tarihin her döneminde önemli olaylara sahne olmuştur. Gerek Sanayi İnkılâbının ortaya çıkardığı ekonomik rekabet, gerekse Osmanlı Devleti'nin gelişen çağa uyum sağlayamaması 18. yüzyıldan itibaren bu coğrafyadaki hareketliliği daha da şiddetli hale getirmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla fiilen sona ermesi, Anadolu'daki farklı kültür mozaiğine sahip halkın kurtuluş mücadelesinde "bir ve beraber olma" amacıyla kenetlenmesi sonucunu doğurdu. Mustafa Kemal önderliğinde bir taraftan çetin geçen kurtuluş mücadelesi sürerken, diğer taraftan da devlet olmanın adımları atılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, düzenli orduya geçiş derken, adım adım ete kemiğe bürünen bu devletin yönetim şeklinin belirlenmesinin sırası gelmişti.

Kurtuluş ve kuruluşundan beri aynı amaç için kan ve terini döken milletimiz yönetiminde de pay sahibi olması doğaldır. Buhak sahibin etesli medilerek Cumhuriyet ilan edildi.

İlanından günümüze kadar çeşitli entrikalarla zayıf düşürülmeye çalışılan cumhuriyetimizin - devletimizin - önemini Ortadoğu'daki devletlerin durumunu görünce daha iyi anlıyoruz. 93. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizin, milli mücadele ruhuyla, sonsuza değin yaş gününü kutlamamızı dileklerimle...

Kaynağını bu asil milletin kültür köklerinden alan Atatürk İlkelerinin sadece 29 Ekim, 10 Kasım gibi özel günlerde değil, hayatımızın her safhasında hatırlanıp yaşam felsefesi haline getirilmesi gerekir. Yazıp konuşmaktan ziyade yaşanmasında daha doğru ve etkili olacaktır kanaatindeyim.

Kurmuş olduğu devletimize ilkeleriyle yön veren Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ü vefatının 78. yılında şükran ve rahmetle anıyorum.

Her programda hemen hemen tüm konuşmacılar, öğrencilere hitap ederken "Geleceğimizin teminatı" ifadesini kullanır. Bir milletin geleceğinin temin ve inşa edilmesi gibi ağır bir görevin üstlenilmesidir öğretmenlik.

Gayebudeni ulvi olunca, sorumluluk ve görev bilincinde ölçüde ağırdır. Bu ağırlığı omuz boyunca omuzlarında taşıyamak durumdan hiç şikâyetçi olmamaktır öğretmenlik.

Hammaddesi insan olan bir meslektir öğretmenlik. Ebeveynlerin en kıymetli varlıkları olan çocuklar, öğretmenlerimizin elinde adeta şekillenip hayata hazır hale getirilir. Öğretmenlik ve öğretmenlerimizle ilgili yapılacaklar belki kelimeler satırlarını şımayacaktır. Yazıyı çok uzatmadan, bu duygu ve düşüncelerle bediyete geçene şehit olan tüm öğretmenlerimize rahmet diler; emekli olan ve görev başındaki öğretmenlerimize saygılarımla sağlıklı uzun ömürlü dilerim.

## ANLAMI VARDIR VATAN SEVGİSİNİN

Öğretmeninden, hâkimine... Doktorundan, polisine...  
Yetiştirmiş olduğu nice büyük insanlar,  
Gururla tüm dünyada bizleri temsil ettiğinde  
Anlamı vardır vatan sevgisinin.

Çocuğun hastanede ücretsiz tedavi görüyorsa  
Çocuğun okulda en güzel şartlarda eğitim alıyorsa  
Haksızlığa uğradığında adalet yerini buluyorsa  
Anlamı vardır vatan sevgisinin.

Hayatını yaşamaya niyetlendiğinde,  
Geleceğine dair planlar kurduğunda,  
Ailem güzel günler görsün dediğinde  
Anlamı vardır vatan sevgisinin.

Nefes alırken kendini mutlu hissettiğinde  
İyi ki bu ülkede yaşıyorum dediğinde  
Hoşgörülü güzel yurdum insanlarını gördüğünde  
Anlamı vardır vatan sevgisinin.

Geçmişin o toprak parçasında anlam kazanıyorsa  
Sevdiklerin üzerinde yaşıyorsa  
Dil, din ve bayrak birliği sağlıyorsa  
Anlamı vardır vatan sevgisinin

**Mehmet DEMİR**

**Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu, 3-A Sınıf Öğretmeni.**



Emine Nur Özdemir, 3-A Sınıfı

# VATAN

Vatan, Türk milleti için birlik ve beraberliğin sembolüdür. Vatan, yurt demektir. Vatan, meçhul bir askerin geriye kalan yegâne sevdasıdır. Bir Türk genci için vatan demek; uğruna can vereceği, kan akıtacağı, tek dayanağı kutsal toprak demektir.

İnsan, vatani için her şeyinden vazgeçebilir. Annesinden, babasından, kardeşinden, ailesinden ama ne olursa olsun vatanından hiçbir şey için vazgeçemez. Çünkü vatan onun için kutsal bir emanettir. İnsan içinden gelerek vatanım vatanım diyebiliyorsa, yüreğinde vatan sevdası oluşmuştur. Her insan evladı, vatani korumak için gerekli olan tüm inancını ve çabasını sonuna kadar devam ettirebilmelidir. Her gencin bir hedefi vardır ama her hedefin bir de sonucu vardır. Her gencin hedefinde vatan için hayırlı bir sonuç olmalıdır.

İnşallah Cumhuriyetimizin başına gelen 15 Temmuz gecesi ve daha önceki yıllarda oluşmuş ayaklanmaları bir daha yaşamayalım. Vatani düşman işgalinden bizim dedelerimiz kurtardı, bugünün nesli olarak başkalarının vatanımızı bölmesine izin vermeyelim.

**Halit KARABULUT**

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10/A Sınıfı



## CUMHURİYET GÜZELLEMESİ

Atatürk'ün sayesinde Cumhuriyetle tanıştık,  
Bu yeni yönetim biçimine çok çabuk alıştık.  
Millet kendi iradesiyle alır oldu kararlarını,  
Çok iyi kavradık Cumhuriyetin yararlarını.

Yönümüzü bilime, fenne, aydınlığa çevirdik,  
Cumhuriyetle birlikte durmaksızın ilerledik.  
Bağımsızlık deryasında kürek çektik yarına,  
Karar milletindi artık geçit yok başkalarına.

Kayıtsız ve şartsız egemenliğe artık sahiptik,  
Cumhuriyetin değerini, kıymetini hep bildik.  
Atamızın açtığı yolda gösterdiği ulu hedefe,  
Koşa koşu ilerledik, her gün taze bir hevesle.

Bağımsız Türk Milletinin Cumhuriyet sevgisi,  
Yıllardır tükenmedi elbet de tükenmeyecek.  
Her kuvvetin üzerinde olan milletin iradesi,  
Cumhuriyet sayesinde daima tecelli edecek.

**Fadime Nur TETİK**

**Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu, 8/A Sınıfı**



Benna Altun



## MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Beyza KIRKBEŞ

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10/A Sınıfı

Atatürk kimine göre kurtarıcı, kimine göre düşman sayıldı. Parlak eğitim hayatı yanında sosyal bir kişilik, aynı zamanda tam bir hümanistti. İnsan sevgisi olmasa bir millet için hele ki kendisini sürekli dinsizlikle suçlayan bir millet için bu kadar çaba sarf etmezdi. Dini de matematiği bildiği kadar iyi bilirdi. Âmâ o kadar alçakgönüllüydü ki kargaları kovaladığı yaşta kalmıştı sanki ruhu. Çocuksu bir inanç vardı. Bitmiş bir imparatorluktan bir Cumhuriyet yaratacak kadar inançlıydı. Samsun'a ilk ayak bastığında biliyordu bunu belki de. Hepsi hazırды. Genelgelerden sonra TBMM bir Cumhuriyet kurdu. Meclise girmesine bile engel oldular. Osmanlı'nın Balkan Harbi'nde kaybettiği topraklarında doğması sanki suçtu. O topraklar bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nda değilmiş gibi. Kendi kurduğu meclise girmesi bile olay oldu.

Ülkeyi düşmanlardan temizledi dediler ilkokulda. Âmâ düşman asıl içimizdeymiş. Her yaptığı yeniliğe karşı çıkıldı. Kimi zaman yakın arkadaş oldu, kimi zaman dış güçler karşı çıktı. Ama pes etmedi. Modern bir Türkiye yaratmak için uğraştı. Modern bir insanın fizik kimya ile değil tarihiyle edebiyatıyla var olacağını biliyordu. Türk Dil ve Tarih Kurumunu boşuna kurmadı. "Tarihini bilmeyen bir millet hiç var olmamıştır" dedi. Türklüğün kökeniyle ilgili kitaplar yayınlattı.

"Türk olmak için Türk kanı olması gerekmez" dedi. "Aynı topraklarda yaşamak kan bağından önemlidir" dedi. İnsanlara hep iyi örnek olmaya çalıştı. Sporda edebiyatta fende daima örnekti. Fotoğraflarındaki kadar sevecendi. Çocukla çocuk oldu, salıncakta sallandı. En sevdiği köpeği Foks bile hep gülerdi sanki onunla. Kadına, çocuğa, hayvana değer verirdi. Çocuklara bayram hediye etti. Kadınların hür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağladı. Avrupa'dan önce bizdeydi kadınlara seçme seçilme hakkı. Bu dünyadan da "Beni Türk doktorlarına emanet edin" diyerek gitti. Tüm malı zaten devletindi, kalanı da devlete bırakıp bir kuş olup gitti. Atatürk bir millete gelmiş en büyük armağandı ve biz bu armağana gereğince sahip çıkamadık. "Beni görmek demek yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir" demiştir. Biz de onun fikir ve duygularının izinde yürüyerek aydınlığa kavuşacağız.



Melek Memiş, Kırka Atatürk İlkokulu, 4-B

## ANADOLU'NUN KÜLTÜR MOZAIĞI "SEYİTGAZİ"

Aslınur ÜNLÜCE

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 9/ASınıfı

Pek çok kültürün kavşak noktasında olan Seyitgazi, tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Deyim yerindeyse Seyitgazi Anadolu'nun kültür mozaiğidir. Yörede bugüne kadar: Etiler, Frigyalılar, Lidyalılar, Makedonyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Hazar Türkleri, Müslüman Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar yaşamıştır. Ancak bunlar arasında sadece Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarihi eser bırakacak kadar kalıcı olmuştur.

Seyitgazi tarihinin MÖ 3000-3500'e kadar dayandığı bilinmektedir. MÖ 1200 yıllarında hüküm sürmeye başlayan Frigya Devleti'nin en başarılı ve en parlak dönemi, Seyitgazi civarında yaşanmıştır. Bizans ve İslam orduları arasında cereyan eden savaşlara sahne olmuş ilçenin her bir tarafından tarih fışkırmaktadır. Friglerden kalan Kaya Anıtları, 13. yüzyılda inşa edilen Eyvan Türbesi, Alâeddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun'un yaptırdığı Selçuklu Hamamı bu eserlerden sadece birkaçıdır.

Öte yandan ilçeye bugünkü adını veren Seyyid Battal Gazi'nin 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Malatya serdarı Hüseyin Gazi'nin oğludur. Annesi Saide Hatun, Türk asıllıdır. Seyyid Battal Gazi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (sav.) torunudur. 740 yıllarında cereyan eden Afyon (Akroinon) savaşında aldığı yara sebebiyle şehit düştüğü bilinmektedir. 1207-1208 yıllarında Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat'ın annesi Ümmühan Hatun (Valide Sultan), Seyyid Battal Gazi'nin olduğu tepeye türbe, mescit ve medreseden oluşan bir külliye yaptırmıştır. Söz konusu külliye Osmanlı Hükümdarı 2. Bayezid zamanında tamir edilmiştir.



Seyitgazili öğrenciler Bayrağımızın Ay-Yıldız'ını yapıyorlar.

## VATAN SEVGİSİ

Şevike TEPE

Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi, 12-D Sınıfı

Nedir bu vatan? Sadece ekip biçilen rahatça gezip gördüğümüz yer mi? Yaşadığımız bir toprak parçası ya da uyuyup uyandığımız bir kara parçası mı? Tabii ki değil! Babalarımızın, ağabeylerimizin, cesur Mehmetçiklerimizin uğruna canını verdiği kutsal bir topraktır vatan. Koskoca bir Osmanlı'nın yaralı aslana saldıran aç sırtlanlara karşı verdiği ve onlarca sırtlanı yendiği, eşi benzeri görülmedik muhteşem bir kahramanlık zaferi olan ve bu kutsal topraklara vatana olan borçlarını canlarıyla kanlarıyla ödeyen fedakâr bir neslin hikâyesidir vatan.

Çanakkale'de şehit olmuş ya da gazi olarak memleketine dönmüş bir neslin cesur macerasıdır vatan. Şimdi rahat rahat gezdiğimiz, özgürce düşün yaptığımız, bağımsızlık içinde okuduğumuz, araştırdığımız daha doğrusu rahat ve huzur içinde evlerimizde uyuduğumuz bu vatan toprakları için bir nesil kanını dökmüş, canını vermiştir. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy "Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi" derken aslında yitip giden bir neslin Çanakkale de yedi düvele karşı seve seve canını vermelerini anlatırken ne de veciz anlatmış. Hakikaten yeryüzünde başka bir millet yoktur ki bizim dedelerimiz gibi yokluk ve kıtlık içinde kendilerinden kat be kat güçlü orduları sadece cesaret, vatan aşkı ve iman gücünün, müthiş bir fedakârlığın tecelli ettiği Çanakkale Harbi gibi bir mücadele örneği vermiş olsun.

Atalarımıza, dedelerimize söz veriyorum ki sizin canınızla ödediğiniz, kanlarınızı akıttığınız bu topraklar sonsuza kadar bağımsız olacak, ezanlar susmayacak, ay yıldızlı kan kırmızı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanacak! Ne zaman şehit olunması gerekiyor ise sizler gibi bizler de o zaman hiç gözümüzü kırpmadan şehit olacağız.



Seyitgazili öğrenciler bir tiyatro gösterisi canlandırırken.

# BİZ TÜRKLER

Zeynep Nur ALKAN

Şehit Kamil Üngör Ortaokulu, 6-C Sınıfı

Hayatta insanlar iki gruba ayrılır: Biri cesareti seçip cesur olanlar, diğerleri ise esareti seçip esarete mahkûm kalanlar. Türkler günümüze kadar on yedi devlet kurmuşlardır ve bu devletler sayesinde esarete mahkûm olmamışlardır. Peki, bu on yedi kurulmuş devletin sırrı nedir? Tabii ki "VATAN SEVGİSİ". Sadece iki kelimedenden bir araya geliyor ama içinde o kadar çok özellik bulunduruyor ki saymakla bitmez.

## BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kıvıll süsü  
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,  
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!  
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.  
Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:  
Yeryüzünde yer beğen!  
Nereye dikilmek istersen,  
Söyle, seni oraya dikeyim!

Bayrak bir milleti her yönden temsil eder. Bu konuyla ilgili Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şöyle bir anısı vardır. Bir gün İngilizler Türk Bayrağını ayaklar altına almışlardır. Başka bir zamanda sarayda bir asker İngiliz bayrağını ayağının altına alacakken ATATÜRK dur der. Bayrak ayaklar altına alınmaz der. Bu olay ATATÜRK'ün başka milletlere olan saygısının ve ırk, dil, din ayrımı yapmadığının bir göstergesidir.

Vatan sevgisi dedik, demokrasi dedik, bayrak dedik. Tüm bunların birleştiği ve bizim yakın bir zaman önce yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimine değinmek istiyorum.

İman varsa imkân da var. Her şeyin başladığı o kâbus dolu anların yaşandığı gece... İnsanların kalpten vatan sevgisiyle kendilerini vatan hainlerin önüne siper ettiği gece... Belki bizim ülkemizin maddi imkânı yok ama kimsenin bilmediği bir vatan sevgisi var. Tarihte bizim ülkemize çok fazla göz dikilmiştir ama Türk milleti hiçbir zaman pes etmemiştir. Çünkü biz Şehit Onbaşının, Gazi Osman Paşa'nın, Nene Hatun'un ve daha nicelerinin torunlarıyız. Bizim damarlarımızdaki o asil kan, tüm asilikleri yenecektir. Şöyle bir şanlı tarihimize bakıyorum da ne de çok benzer olaylarla karşı karşıya gelmişiz ama her seferinde güçlü çıkmışız. Bir söz vardır: "Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar değerli bir yerdir." Aslında bu derin sözün altında düşmanlarımızın geçmişte bu ülkeden gidin demeleri ve bizim de bu ülkeyi savunmamız vardır. Şimdi bu ezeli rekabette bizim yenik düşmememiz için vatanımıza en içten şekilde bağlanmamız gerekiyor.

Bu ülke o kadar kolay kazanılmadı ki bu kadar da kolay kaybedilsin. Bu ülke bize atalarımızın emaneti, vatanımıza sahip çıkalım. Atalarımızın emanetini korumak ve torunlarımıza bırakmak da bizim görevimiz.

Unutmayalım ki vatani vatan yapan, o yurdun insanlarıdır.

## VATAN VE BAYRAK

Vatanıma giremez düşman,  
ATATÜRK kurtardı bu yurdu onlardan.  
Türk bayrağı göklerde dalgalandığından,  
Askerler helal etti hakkını, sonunda şahadet olduğundan.

Ne sen girebilirsin bu vatana düşman,  
Ne de senin gibi hain olan insan.  
Vardır elbet yaratanın bildiği,  
Ezdirmedi, ezdirmez bu vatani ve sevdiklerini.

Bayrağımızın göklerde yerini,  
Analar babalar vatani uğruna kendilerini feda etti.  
Yardıma koştı hemen Türk gençleri,  
Rahat uyu sen Atam düşmana karşı dik durdu Türk askeri.  
Arttı ezan sesleri, ağlattı bütün herkesi,  
Kahraman ecdadımıza armağan ettik biz bu zaferi.

**Irmak ŞEN**

**Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 9/A Sınıfı**



Seyitgazili öğrenciler birlikte.

## LİDER ATATÜRK

19 Mayıs'ta Samsun'a çıkınca,  
Mücadeleye ilk adımı atınca,  
Milletimizi de arkasına alınca,  
Düşmana korku saldı "Atatürk".

Kongreler topladı Anadolu'da.  
Durmak bilmedi nice zorlukta.  
Ulu meclisi topladı Ankara'da.  
Kararlılığın ismi oldu "Atatürk".

Düşman çoktur yenilmez dediler.  
İstanbul'u sardı düşman gemiler.  
O dedi ki "Geldikleri gibi giderler".  
Akıbeti o günlerden bildi "Atatürk".

Bağımsızlık yolunda cephelerde,  
Kara günlerde o zifiri gecelerde,  
Kurtuluş Savaşı'nda en önlere,  
Halkının tek umudu oldu "Atatürk".

Esarettten kurtardı kutsal vatanı.  
Bir kez daha yazıldı Türk destanı.  
Türk'ün evladı, sen atanı iyi tanı.  
Ulusunun kahramanı lider "Atatürk".

**Sudem ÜLKER**

**Şehit Ekrem Saygı Ortaokulu, 7/A Sınıfı**



Hasan Ali Çalığışu, 9-A



## VATAN VE BAYRAK SEVGİSİ

Rengi kan kırmızısı  
Milletin ay yıldızı,  
Göklerde dalgalanan  
Anlı şanlı Bayrağım.

Senin gölgenin altında  
Rahat rahat yaşamak,  
Bağımsızlık sembolü  
Anlı şanlı Bayrağım.

Uğruna nice canlar  
Yatar toprak altında,  
Atamdan emanetsin  
Anlı şanlı Bayrağım,

Ülkemin gururusun  
Şehitlerimin onurusun,  
Vatanımı vatan yapan  
Anlı şanlı Bayrağım.

Senin sevgin başkadır  
Her vatan evladına,  
Dünyada eşin yoktur  
Anlı şanlı Bayrağım.

Yurdumun semasında  
Ebedi dalgalan sen,  
Huzur sende aşk sende  
Anlı şanlı Bayrağım.

Özge KUTLU  
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

# YÜCELİR BENİM MİLLETİM

Vatan, millet,  
Atatürk ve Cumhuriyet.  
Şehit, bayrak sevgisiyle  
Yücelir benim milletim.

Şehitlerin kanıyla,  
İnsanların zaferiyle,  
Milletin sevgisiyle  
Yücelir benim milletim.

Gönül verdik sana ey hürriyet!  
Canımız, şanımız, kanımızsın.  
Bize en büyük armağansın  
Bu aşkla bu bağlılıkla,  
Yücelir benim milletim.

**Şükriye IŞIK**

**Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Okulu, 7-A Sınıfı**







"Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi"ne ilişkin protokol kapsamında ÇOGEM Yönetim Kurulu tarafından 10 Nisan 2016 tarihinde Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gerçekleştirilen ziyaret sırasında.



"Seyitgazi İlçesinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi"ne ilişkin protokol kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Proje Yürütme Kurulu Toplantısı.



Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN ve Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Mete KURTOĞLU Lise öğrencileri ile birlikte,





Seyitgazi Kaymakamı Ertuğrul AVCI ve Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi AVCI, Şehit Ekrem Saygı ilkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte.



# MİDAS ANITI

(Yazılıkaya)



Çevre Haftası-2016 etkinlikleri kapsamında ÇOGEM, Seyitgazi İlçe Milli Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ve ESOGÜ Genç TEMA tarafından düzenlenen "Frig Vadisi'nde Yeşil Yürüyüş" etkinliği.

